



ΑΠΟΨΕΙΣ

Αργύρης Αργυριάδης

Νέα Φιλαδέλφεια: ήταν πράγματι αποτυχία της αστυνομίας, εν συνόλω;

16/08/2023 13:00

[f](#) FACEBOOK [t](#) TWITTER [c](#) COMMENTS

Τα γεγονότα γνωστά. Κομβίοι φασιστών χουλιγκάνων, οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, διέσχισαν τα Βαλκάνια και σχεδόν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, και με δολοφονική προαίρεση κατέληξαν, αργά το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου στο πλαίσιο εκτεταμένων επεισοδίων δολοφόνησαν ένα νέο παιδί, 29 ετών, που βρισκόταν εκεί όχι για να εμπλακεί σε επεισόδια, αλλά για να διασκεδάσει με τους, επίσης οπαδούς της ΑΕΚ, φίλους του.

Το κυβερνητικό αφήγημα -όπως εκφράστηκε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη- έριξε τη λήθο του αναθέματος σε μεσαία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας (σε μεγάλο βαθμό της... Τροχαίας) γιατί το κομβίο των φασιστών χουλιγκάνων διέσχισε τη χώρα ανενόχλητο και γιατί δεν αξιοποιήθηκαν πληροφορίες που είχαν εγκαίρως μεταβιβαστεί από ξένες υπηρεσίες στις Ελληνικές αρχές. Ωστόσο, κάποια επιμέρους γεγονότα δεν επιβεβαιώνουν το αφήγημα μιας αστυνομίας που «πίστωσε στον ύπνο». Τόσο το γεγονός ότι συνελήφθησαν σχεδόν αμέσως 94 άτομα (κάτι που καταδεικνύει ότι εγκαίρως υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη στην περιοχή) όσο και τα βίντεο που δείχνουν ομάδα ΔΙΑΣ να ακολουθεί - σε απόσταση μερικών μέτρων - τη δολοφονική ομάδα αποδεικνύουν ότι η Αστυνομία γνώριζε εγκαίρως και παρακολουθούσε. Άλλωστε, δεν μπορεί να γίνει πιστευτό ότι πέρασαν πάνωπλοι μπροστά από τα γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό και η αστυνομική δύναμη που φυλάσσει τις εγκαταστάσεις του κόμματος ουδένα ειδοποίησε. Το γεγονός της διακριτικής παρακολούθησης αποδεικνύουν και δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονται σε παρουσία αστυνομικής δύναμης στα διόδια της Ελευσίνας που με «άνωθεν εντολή», τελικά δεν επιχείρησε.

Για ποιο λόγο αναφέρουμε όλα τα ανωτέρω; Η ουσία είναι μια. Η χώρα εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Ξεφτιλίστηκε διεθνώς. Το σημαντικότερο: ένας νέος 29 ετών έχασε αδόκητα και αδικαιολόγητα τη ζωή του. Και όμως. Εάν δεν εντοπίζουμε την ουσία των λαθών σε ένα εγκληματικό γεγονός τούτο θα επαναληφθεί. Ταυτόχρονα περνάμε λάθος μηνύματα περί ενός «αποτυχημένου κράτους» (failed state) και θέτουμε τους πραγματικούς υπαίτιους στο απυρόβλητο. Δεν μπορεί να έχει απομακρυνθεί ο διοικητής τροχαίας Ιωαννίνων (!) και να μην ανακοινώνετε ποιος έδωσε την εντολή να μην τους σταματήσουν στα διόδια της Ελευσίνας. Δεν είναι δυνατόν να μην αναδεικνύεται το σκεπτικό αυτής της εντολής, τη στιγμή που υπήρχε απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων οπαδών για το συγκεκριμένο αγώνα. Δε χρειαζόταν η τέλεση κάποιου αδικήματος για να τους απαγορευτεί η είσοδος στο Λεκανοπέδιο (και μόνον) της Αττικής. Δεν είναι δυνατόν να τους παρακολουθούν «διακριτικά» και επί ώρα, να κατευθύνονται προς το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και να μην αποτυγχάνουν. Υπάρχουν «σταγονίδια» στα ανώτατα κλίμακα της Αστυνομίας που βλέπουν με συμπάθεια τέτοια φασιστικά μορφώματα; Εάν όχι, η πρόδηλη ανικανότητά τους και η εσφαλμένη κρίση τους δεν συνηγορεί στην άμεση απομάκρυνσή τους; Γιατί να δίνεται μια γενικευμένη εικόνα αποτυχίας του συνόλου της Αστυνομίας (σχεδόν το σύνολο των αστυνομικών διευθύνσεων της ηπειρωτικής Ελλάδας) και να μην εντοπίζονται οι ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν: σε αυτόν ή αυτούς που απέσυραν τις αστυνομικές δυνάμεις από τα διόδια της Ελευσίνας και έδωσαν εντολή να περάσουν ανενόχλητοι εισερχόμενοι στο Λεκανοπέδιο Αττικής, οργανωμένοι οπαδοί για τους οποίους υπήρχε ρητή απαγόρευση μετακίνησης ενόψει του συγκεκριμένου ποδοσφαιρικού αγώνα; Σε αυτούς που τους «παρακολουθούσαν» να κατευθύνονται πάνωπλοι στη Νέα Φιλαδέλφεια και ουδέν έπραξαν;

Οι πολιτικές ευθύνες, κατά την άποψή μας, δεν εντοπίζονται σε έναν υπουργό 10 ημέρων που δεν απέτρεψε το γεγονός. Εντοπίζονται, όμως, ξεκάθαρα στον ίδιο υπουργό που ακόμη και σήμερα δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Που με περισσή ευκολία εκδιώχνει όσους έχουν ελάχιστη σχέση με το συμβάν, ενώ την ίδια ώρα υφαίνει προστατευτικό δίχτυ για τους πραγματικούς υπεύθυνους της τραγωδίας που κατοικοεδρεύουν στο ίδιο κτήριο με αυτόν...

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 13.08.2023

Δημοφιλείς Απόψεις

Νίκος Ηλιάδης

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ο καβγάς για τα «σπιτάκια», τα συμφέροντα και τα εύλογα ερωτήματα. Του Νίκου Ηλιάδη

20/08/2023 08:00

Παντελής Σαββίδης

Απολογία Ράμα. Του Παντελή Σαββίδη

20/08/2023 21:30

Νίκος Ηλιάδης

Δημοτικές εκλογές: Από το μπάχαλο του 2019, στον παραλογισμό του 2023. Του Νίκου Ηλιάδη

19/08/2023 08:05

Νίκος Οικονόμου

Τώρα αρχίζει το ματς...

20/08/2023 18:30

Φάνης Ουγγρίνης

Η ευθύνη των δημοσιολογούντων

21/08/2023 13:00

Δήμητρα Τσαμποδήμου

Ξέρω τι... έμαθες φέτος το καλοκαίρι

21/08/2023 11:15

Κώστας Μπλιάτσας

Τα απομηνάρια ενός καλοκαιριού

20/08/2023 22:00