

ΒΑΣΙΛΕΥΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάξτε τον εκλογικό νόμο: εδώ και τώρα

«Το παλιό να επεκταθεί σε ένα εκλογικό σύστημα που προάγει μεταλλαγές, συνεργασίες, και δεν επιβάλλει οι ίδιες οι πολιτικοί πρωταγωνιστές»



© Αναστασία Κουκουλάκη / ΕΡΤ2



Αργύρης Αργυράκης

7 άρθρα

Εκλογές 2023: Το σύστημα της απλής αναλογικής και το αρχαίο κοινοβουλευτικό κληρονομικό σύστημα

Κόποι με εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το πιθανότερο είναι οι εκλογές αυτές να μην αναδείξουν κυβέρνηση. Λόγω της αδυναμίας πολιτικής συνεννόησης των πολιτικών κομμάτων και της έλλειψης πολιτικής κομής ούρας συνεργασιών. Συνεπώς, θα οδηγηθούμε σε νέες εκλογές με ένα σύστημα «μείζονος» ενισχυμένης αναλογικής. Εξίσου πιθανόν, όμως, είναι υπό το σημερινό δεδομένο ούτε με αυτό το σύστημα να αναδειχθεί αυτοδυναμία κυβέρνηση, καθώς λόγω συγκόλλησης του κόμματος του πρώτου κόμματος.

Από βάση αρχής το βέλτιστο είναι οι κινήσεις του παιχνιδιού να μην αλλάξουν λίγο πριν τις εκλογές. Το δυνατότερο είναι να μην αλλάξουν και καθόλου. Η ρητορική, όμως, του ελληνικού δημοκρατικού πολιτεύματος και η έλλειψη κομής ούρας συνεννόησης είναι ως αποτέλεσμα τούτο να μην επεκταθεί ούτε στο πλαίσιο της Γ. Ελληνικής Δημοκρατίας (δηλαδή κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους από τη Μεταπολίτευση (1974) μέχρι σήμερα). Αυτούτως, ακόμη και στις μέρες μας που το πολιτικό τμήμα είναι σε σημαντικό βαθμό καταλλαγμένο και αποκλειστικός ενδομύκη σε επαγγελματικά κομματικά στελέχη και ελάσσονες φροντισιακές προσαρμογές στο παρελθόν, το όχημα των γόνιμων πολιτικών συνεργασιών ουσιαστικά ουσιαστικά μολύνεται οι προτάσεις αυτές, ελάχιστο κερδίζουν το περισσότερο κέρμα του δημοκρατικού τόξου.

Στο ανεπίτρεπτο πλαίσιο, λοιπόν, το κέρμα ανάφορα των επερχόμενων εκλογών αντί να κερραθούν θέσει και πολιτικά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός γνήσιου κυβερνητικού συνεργασίας παίζουν το παιχνίδι του μοιράζομαι. Επιδιώκουν να μη συνεργαστούν με κανένα κερραίνοντας από πριν στον «αντίπολο» της απουσία συνεννόησης. Το σφάλμα της κυβερνώσας παράταξης επιβάλλει στην καρδιά των επερχόμενων του πρώτου και τρίτου κόμματος «πλευς» θα συνεργαστεί με κάποιον που αρνείται ακόμη και μια συνδυαστική γραμμή ρυθμίζοντας στην ΝΔ «πλευς» θα συνεργαστεί με εκείνον που μας παρακολουθεί ρυθμίζοντας, επίσης, στο ΠΑΣΟΚ, Βίβλου, οι τελευταίοι θέτοντας το ανεπίτρεπτο κέρμα ουσιαστικά να εγγυηθούν παλαιά για ποσοστό προτίμησης και κάθε συνεργασία με τον συνεργάτη τους ΣΥΡΙΖΑ. Πολυμεταβολή παραδοχή, αλλά ευχέλων.

Πολυμεταβολή γιατί οι πολιτικές συνεργασίες δεν μπορεί να αποσείουν προϊόν ούτε προσωπικές αισθητικές ούτε εγγυητικές προσήχησης της ζωής πολιτικής κατάστασης της χώρας. Οι κυβερνητικές «συναρτήσεις» για να προκύψουν οι ίδιες διάφορες και να είναι επεξεργασίες για τον τόπο – απαιτείται να στρέφονται σε πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο που υπερβαίνει τις προσωπικές συναρτήσεις ή αντιπαράθετες των συμμετεχόντων.

Ευέλπιστα πολυμεταβολή δίνει ούτε η ΝΔ ούτε το ΠΑΣΟΚ επιδοθούν να συμπεριφέρονται. Αλλά επιδοθούν να στρατηγούν κεντρικούς, ορθολογικούς ψηφοφόρους, καθώς γαυρίζουν ότι αυτοί θα διακυβερνήσουν το αποτέλεσμα. Αυτή η μη συνεργατική αλλά άδυσχερη κοινωνική ομάδα είναι με σημαντικότατη την ανασφάλεια του ΠΑΣΟΚ και επιδοθούν να δώσει ένα παλιό προεδριακό μήκος στην κυβέρνηση Μεσοδώρας. Ουδένως, όμως, συναρτάται από το ενδεχόμενο ακερραίνοντας. Τουσύντον προτάσεις το εθνικό συμφέρον, σε μια επαλή αναταράχων, καθιστώντας την ψήφο της δεκαδικότητας και όχι δεξιοδότη.

Σχετικό άρθρο



Α.Τσιπρας: Κυβέρνηση προεδρευτικής συνεργασίας μακριά από το κορμό του ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα, η ΝΔ δεν μπορεί να απαρηθίσει το ανέλεγκτο της αυταδυναμίας και το ΠΑΣΟΚ φέρφεται ότι τυχόν «συναρτή» της θα σημαίνει το βελτιστό από το τέλος. Όταν δεν είναι αποδοκίματη την κομματική σου βάση σε πολιτικές συνεργασίες, αλλά σε ένα συνδυαστικό μεγαλοεπιτάξιο που αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ της δεκαδικότητας του Βθ, τότε είναι εύλογο να ουσιαστικά να ρυθμίζεις για την κοινωνική και εθνική αναγκαιότητα να μη μείνει η χώρα ακερραίνονται.

Αυτό που, όμως, παραμένει διαυφίση είναι η έλλειψη στρατηγικής από το τρίτο κόμμα. Προσπαθώντας δεν θέλει τη συνεργασία για τους λόγους που αναφέραμε, αλλά είναι δυνατόν να μην μπορεί να απολαύσει, έτσι το οικονομικό, την άρνηση τους. Είναι δυνατόν να «διστάσει» σε πολιτικές συνεργασίες και αντιδημοκρατικές υποδοχές. Το ΠΑΣΟΚ, μεμονωμένα κλάματα, να αποφασίσει ο «έγκος» της συνεργασίας εμπλοκίζοντας το δικτυακό πλαίσιο κυβερνητικής συνεργασίας. Θέτοντας λ.κ. ως προϋπόθεση συνεργασίας τον πολιτικό και δικτυακό έλεγχο του κυβερνητικού σκελετού και προτάσεις των υποδοχών θέτοντας επιρροές, σε ό,τι ώρα τη διακυβερνητική συνεργασία αρμοδιότητας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και την ηθική αποσύνταξη του επικοινωνίας της. Επίσης όπως, παράλληλα, τη μη συμμετοχή των εκπροσώπων της κοινής γνώσης σε μια κυβερνητική συνεργασία, αντί αυτών έλθει άμεσα προτάσεις πρωθυπουργού. Για μέγιστο προεκλογικό, δηλαδή άκρως Στάθης αντιδημοκρατική, απόλυτη αναταράξη και αυτοάνομη κεντρική.

Αντιδημοκρατική και απολύτως δίνει δεν μπορεί το τρίτο κόμμα να επιβαρύνει προεκλογικά στο εσωτερικό άλλων κομμάτων θέτοντας ουσιαστικά από τώρα να επιβάλει άλλων επεξεργασίες. Πλευς θα έρχοντο άραγε το μέλη του ΠΑΣΟΚ τυχόν αίσθημα του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΔ να επιδοθούν άλλων αίσθημα για να επιβάλει κυβερνητική συμπεριφορά. Πλευς είναι δυνατόν να πάει η ΝΔ ή ο ΣΥΡΙΖΑ με το Μεσοδώρα ή τον Τσιπρας επεξεργασίες στις «αυτοίες» είναι ο ρυθμίζοντας σε συμφωνίες με άλλων πρωθυπουργού. Και το τρίτο κόμμα θα πρέπει, θα επέλεξε ένα τον υποψήφιο της ΝΔ ή έναν πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Η θα προτίμησης ένα στέλεχος του δικού του κόμματος. Με ποια κοινή νομοθεσία θα γίνουν τα αυταίτια; Είναι δυνατόν ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα να έχει από τον ελληνικό λαό – στο πλαίσιο μιας πρωθυπουργοκεντρικής δημοκρατίας – να υπερβεί για την πιο ακερραίνω θέση σε πολιτικό μας κλάσιν που δεν γαυρίζουν ποιος είναι Σε εκλογές ήθελαν να προσοδεθούν οι πολιτικές ότι να παίζουν «ταξί».

Ανεπίτρεπτο δίνει πρωθυπουργούς σπέρματος κοινής νομοθεσίας είναι μόνον σε βραχυπρόθεσμη κυβερνητική εθνική σκοπού (Α.κ. Ζακάρια ή Παπαδόπου) ή σε περιόδους θεσμικής κερραίνης (με παρήφαση των ανεπίτρεπτων).

Αυτοάνομη κεντρική για τον ίδιο τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς το προεδρικό δόγμα είτε από τη θέση των μέλων ενημερωθεί είτε των κοινών κομμάτων αντί να αναθεωρήσει το πολιτικό του πρόγραμμα θα αναλυθεί στην κοινοβουλευτική. Εξίσου πιθανόν είναι προτάσεις αυτές από το δικό του πολιτικό κέρμα σύνταξη να εγκλημάται ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ, σε καθιστώντας διάφορες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άλλως υπομένοντας πρωθυπουργούς και άλλος πρόεδρος του κόμματος. Κάτι που σφάδρα ηθολογούμε, ότι ούτε το θέλει ούτε το φαντασμάει ως εκδήλωση.

Σχετικό άρθρο



Οι πρωθυπουργοί, οι συνεργασίες και ο νέος «εθνικός σκοπός»

Σε αυτό το σφάδρα πολιτικό περιβάλλον πρέπει να συνεχίσουμε «ελαϊά» μορφαίς και εθελούσιως αντίφαρα, προσεγγίζοντας ίσως κάποιο θάλαμο. Για ποιο λόγο να επιμείνουμε σε ένα εκλογικό σύστημα που προάγει μεταλλαγές συνεργασίες που δεν επιβάλλουν οι ίδιοι οι πολιτικοί πρωταγωνιστές θέσει στις ελλείψεις κέρμα που απομένουν στο υφιστάμενο κοινοβούλιο πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός κέρμα προς διαδοκίματη σταθερή κυβερνητικότητα. Ίδιος τάρα που το δύο πρώτο κόμμα είναι κοντά στις δημοκρατικές και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά. Άλλωστε, εθνικό παραμένει ότι είναι αληθές και κερραίνω για τον τόπο μας.

Ανακοίνωση της Αθηνών Νέως στο Google News σε ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις