

ΑΠΟΨΕΙΣ

Αργύρης Αργυριάδης

Καταλάβετε Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη;

🕒 26/12/2022 12:00

f FACEBOOK

t TWITTER

💬 COMMENTS

Ένα από τα καλά (ή κακά) του επαγγέλματος (ανάλογα με την οπτική του καθενός) είναι η ανάγκη μετάβασης σε διάφορες πόλεις. Άλλωστε, οι τελευταίες βάζουν τα γιορτινά τους πολύ πριν την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τα τελευταία χρόνια εντύπωση μου έκανε ο λαμπρός φωτισμός του Βόλου, ενώ το Ηράκλειο φέτος είναι πιο γιορτινό από ποτέ (σε αυτό συνέβαλλε και η πρωτοβουλία του τοπικού εμπορικού συλλόγου να υπάρχει μουσική (είτε ζωντανή με παρουσία καλλιτεχνών είτε με DJ) στους βασικούς δρόμους της πόλης). Το κέντρο της Αθήνας παραμένει εκθαμβωτικό.

Αντιθέτως, η Θεσσαλονίκη, η πόλη που ζω, φαίνεται να ανακυκλώνει τη μιζέρια της. Περιορίζεται στον άξονα της Αριστοτέλους, ενώ κατευθυνόμενοι προς το σιδηροδρομικό σταθμό ή τα δικαστήρια (πύλες εισόδου της πόλης) μας τρώει το μαύρο σκοτάδι. Ακόμη και στην Εγνατία ο φωτισμός κάλλιστα μπορεί να συγκριθεί με εκείνον μιας ... κωμόπολης.

Όταν αναζητούμε έσοδα από τον τουρισμό και προσπαθούμε να αναδειξουμε τις «καταπιεσμένες» δυνάμεις αυτής της πόλης είναι παράδοξο να μην εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες των εορτών που ούτως ή άλλως αρκετοί βαλκάνιοι θα επιλέξουν την πόλη ως τόπο διακοπών. Θα μπορούσαμε να διευρύνουμε το δυνητικό τουριστικό απόθεμα αυτής της πόλης. Η νέα παραλία, τα κάστρα και οι εκκλησίες της πόλης (μην ξεχνάμε ότι εορτάζουμε Χριστούγεννα!) προσφέρουν πάμπολλες δυνατότητες τουριστικής ανάδειξης για τη Θεσσαλονίκη. Είναι παράλογο να μην έχουμε φροντίσει να εντάξουμε όλα τα ανωτέρω σε ένα συνεκτικό «εορταστικό σχέδιο» (με κατάλληλο φωτισμό, διευκόλυνση επισκεψιμότητας κ.λπ.).

Αλλά μία που αναφερθήκαμε στα Χριστούγεννα. Αλήθεια καταλαβαίνει κανείς από τις «εορταστικές πρωτοβουλίες» του Δήμου ότι γιορτάζουμε Χριστούγεννα σε τούτη την πόλη; Υπάρχει κάτι που μας το θυμίζει; Υπάρχει κάποια φωτεινή επιγραφή; Κάποια ευχή για «καλά Χριστούγεννα»; Οραίος ο στολισμός με ζωτικά, Αγίους Βασιληδες, έλατα, και φωτεινές επιγραφές που αναφέρονται σε «μαγεία, τύχη, πνεύμα, χρυσόσκονη, λάμψη, αστέρια, όνειρα, κουραμπιέδες» κ.λπ. αλλά κάτι πιο συγκεκριμένο δεν θα έπρεπε να υπάρχει; Εορτάζουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου, ναι ή όχι;

Μου αρέσει μία πολυπολιτισμική και ανεξίθρηκη Θεσσαλονίκη. Τούτο, όμως, ουδόλως ταυτίζεται με την άθρηκη ή άθεη πόλη. Όλοι πρέπει να μπορούν να βιώνουν τις θρησκευτικές εορτές τους (σε όποια θρησκεία πιστεύουν). Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της χαράς, της αγάπης, της ελπίδας, της μεγάλης προοπτικής για τον άνθρωπο. Είναι η ημέρα που οι Χριστιανοί (Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Προτεστάντες) εορτάζουν τη γέννηση του Υιού του Θεού. Σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα πολλοί θέλουν να βιώσουν αυτή τη γιορτή. Όχι μόνον μέσα στις εκκλησίες. Στους δρόμους και στα στενά αυτής της πόλης. Κάθε πόλης. Το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να το υποσκάπτει κανείς, πόσω μάλλον ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Καλά Χριστούγεννα!

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 24-25.12.2022

Δημοφιλείς Αποψεις

Νίκος Ηλιάδης

Flyover: Μια αναγκαστική λύση, με «σιν» και «πλην», η οποία όμως δεν αρκεί. Του Νίκου Ηλιάδη

🕒 25/12/2022 08:00

Κωνσταντίνος Μουταϊάνας

Διαφθορά, θεσμοί, πολιτική και η απαξίωση από τους νέους

🕒 24/12/2022 09:00

Θόδωρος Χατζηπαντελής

Καλά Χριστούγεννα

🕒 25/12/2022 18:01

Κώστας Μπλιάτσας

Ένας οδηγός ζωής από τον Μέσι

🕒 25/12/2022 22:00

Φάνης Ουγγρίνης

Αναρωτιέμαι αν ως κοινωνία έχουμε φτάσει στην ύβρη

🕒 26/12/2022 18:00

Νίκος Νυφούδης

Η μεγάλη ευκαιρία της Θεσσαλονίκης του 2030

🕒 26/12/2022 18:00

Μιχάλης Αλεξανδρίδης

Πώς... pass στην κανονικότητα;

🕒 25/12/2022 20:00